

# Belgische hartelijkheid in de ALGARVE

## *Op bezoek bij landgenoten Lien en Miguel in Ferragudo*

Ongeveer 2200 kilometer scheidt West-Vlaanderen van Ferragudo. Een hele afstand die Lien Fournier en Miguel Titeca aflegden om een nieuw leven te beginnen. Ze verkochten hun hele hebben en houden in België en stampten in het Zuid-Portugese vissersdorp hun prestigieuze project One2Seven uit de grond. Dat staat voor comfortabele vakantiewoningen mét service en een uitgebreide activiteitenkalender op maat. Hun gastvrije ontvangst en het mooie weer maken het helemaal af.

*Reportage door GRIET BYL*



Lien en Miguel maken al te graag boottochtjes met hun bezoekers.



Ferragudo



One2Seven



“In feite heb ik kinesitherapie gestudeerd”, lacht Miguel terwijl hij me een verfrissend drankje aanbiedt in de gemeenschappelijke bar van One2Seven. “Veel heb ik daarmee niet gedaan, want ik werkte in het familiebedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoed. Lien gaf zangles. We hadden allebei zin in avontuur en het Zuiden heeft ons altijd aangetrokken. Dus zijn we beginnen zoeken. We waren al vaak in Portugal op vakantie geweest en deze streek heeft nog iets heel authentieks. Toen vrienden van ons hier in de buurt hun gading vonden, hebben we de knoop doorgehakt. Net zoals de 40.000 Nederlanders en Vlamingen die in de Algarve een nieuw leven begonnen.”

In het kleine en vooral rustige visserdorpje Ferragudo, dat net als zijn grote buur Portimão uitkijkt over de Rio Arade en de Atlantische Oceaan, startten Miguel en Lien de bouw van hun ambitieuze complex tegen de flank van de heuvel. Het resultaat mag er zijn: vier uit de kluiten gewassen vakantiehuizen (voor twee tot zes personen) en twee gastenkamers, met een gemeenschappelijke fitness en sauna, een film- en televisieruimte, een *self catering bar*, een biljartkelder en een *vocal studio*. Plus een prachtig panoramisch zwembad met *hot tub* in de tuin, allemaal gratis ter beschikking van de gasten. “We zijn open sinds april 2011. De werken hebben twee jaar geduurd. Alles is hier immers omslachtiger dan in België. Gelukkig hadden we een goede architect, echt een vertrouwenspersoon”, aldus Miguel.

De man leverde uitstekend werk, want de huizen zijn ruim, smaakvol en passen met hun strakke, witte vormen perfect in de omgeving. “We zijn er blij mee”, vertelt Lien. “De vakantiehuizen hebben elk een ruime woonkamer, een goed uitgeruste keuken met vaatwas, drie slaapkamers en twee badkamers met douche. Ze zijn in de hoogte gebouwd, met op elke verdieping een terras en helemaal boven een groot loungeterras. Het enige waaraan je misschien even zult moeten wennen, zijn de trappen.”

## ACTIEVE FARNIENTE

“Vakantiewoningen met extra service zijn volgens ons veel interessanter dan een hotel”, vertelt Miguel de volgende ochtend, als we samen met Lien en de hond van het huis naar de watertaxi lopen. “Je beschikt over meer comfort en privacy én je bespaart kosten. Bovendien proberen we echt aan alles te denken om onze gasten een onvergetelijke en zorgeloze vakantie te bezorgen. Basisvoorzieningen zoals de luchthaventransfer, bed- en badlinnen bij aankomst, eind schoonmaak, welkomstdrankje en versnapering zijn inbegrepen in de huurprijs. Daarnaast zijn alle extra diensten mogelijk op aanvraag.” Want je kunt hier niet alleen terecht om uitgebreid te niksen en van de zon te genieten, One2Seven voorziet ook diverse arrangementen, gaande van sportieve tochten met de mountainbike tot culinaire verblijven en zelfs zangstages. “In België had ik een 25-tal leerlingen”, zegt Lien, die er ondertussen al meerdere plaatselijke performances heeft opzitten. “Daarvan is al een aantal hier geweest om les te volgen. Het was een geweldige ervaring die we zeker zullen overdoen. De mogelijkheden zijn in feite onbeperkt. Groot pluspunt is dat je hier eigenlijk geen auto nodig hebt. De gasten kunnen gratis beschikken over onze fietsen – die je ook gemakkelijk mee op de trein kunt nemen als je een uitstap wilt maken. En we hebben ook een paar scooters in de kleuren van het huis. Miguel en ik hebben ook allebei ons vaarbrevet. Onze boot ligt in Portimão en we maken al te graag tochtjes met onze bezoekers.”

Of ze nooit heimwee hebben? “Je leert de mensen beter kennen hier. Er is veel sociaal contact met de gasten, alsof je ze al jaren kent. En we skypen intensief met onze vrienden en familie. Die komen trouwens regelmatig naar hier, sommigen zien we zelfs vaker dan vroeger. De luchthaven van Faro ligt immers op amper een uur rijden.” Gelukkig maar, denk ik, als Lien de laatste avond achter de piano kruipt om voor me te zingen. Kippenvel en *saudade* krijg ik van haar prachtige stem. Er zit maar een ding op: snel een gaatje zoeken voor een volgend bezoek...



## DE ALGARVE MET LIEN EN MIGUEL

### STRANDPRET

Ferragudo ligt tussen de monding van de Rio Arade en de Atlantische Oceaan. Langs de kust vind je verschillende grote en kleine stranden, waarvan sommige enkel per boot te bereiken zijn.

- Het dichtst bij het dorp ligt het **Praia da Angrinha**, aan de voet van het imposante São João de Arade-fort. 's Zomers kan het hier druk zijn, maar buiten het seizoen stoot je enkel op vissers die hun bootje bijschilderen. Bij laag water wandel je rond de klif van het fort naar het Praia Grande (met een hele leuke strandbar).
- Zeer de moeite is de wandeling over de kliffen tussen **Ferragudo** en het **Praia dos Caneiros**. Een aanrader net voor de schemering valt: dan kun je de prachtige zonsopgang bewonderen. Wel een zaklamp meenemen en best niet op je teenslippers vertrekken.



- Ook leuk: het **Praia dos Tres Irmãos** in Alvor. De omringende rotsen lijken willekeurig in zee geworpen, de blauwtinten zijn ronduit prachtig en om in het puike restaurant annex strandbar te geraken neem je de... lift. [www.canicorestaurante.com](http://www.canicorestaurante.com)
- Tegenover Ferragudo, op de andere oever van de rivier, ligt het geanimeerde **Portimão** en zijn Marina. Je geraakt er met de watertaxi. De overtocht duurt amper tien minuten (de taxi vaart van april tot oktober, vertrek op de kade voor restaurant Sueste). "Hier is het veel toeristischer", aldus Lien. "Naast de plezierhaven zijn er in Portimão tal van winkels, restaurantjes, een strand en zelfs een zwembad. De Marina telt ook een aantal strandclubs, zoals **No Solo Agua**. Hier komen we zelf relaxen, als we even met zijn tweeën willen zijn. Je kunt hier bovendien lekker eten, sushi bijvoorbeeld. Bij de burens van **Aqua Beach** is het ook gezellig, dan zit je echt aan het strand. Ideaal voor een luie zondag." 's Avonds worden hier tijdens het seizoen vaak feestjes (met of zonder dj) georganiseerd. Op het **Praia de Rocha** kun je sporten en er is een houten promenade met kleurige strandbarretjes. "Dit is perfect voor wie behoefte heeft aan drukte", aldus Lien. [www.nosoloagua.com](http://www.nosoloagua.com)



Portimão



## ETEN & DRINKEN

Het leuke aan de Portugese keuken is dat ze gevarieerd, eenvoudig en vers is. Bijgevolg kun je op heel wat plaatsen lekker eten voor geen geld. Vis staat daarbij centraal.

- Een echte aanrader is **Restaurant Sueste** aan de haven van Ferragudo. “Het restaurant is vernoemd naar de warme zuidenwind uit Afrika die zorgt voor een wilde zee, veel stof en hoge temperaturen”, zegt Miguel. Bij Sueste kies je de vangverse vis uit aan de koeltoeg. Ondertussen worden op de kade sardientjes geroosterd. Je bent tenslotte in Portugal. “Het eten hier is heel puur”, aldus Lien. “Geen sauzen, gewoon een bord met vis. *Robalo* bijvoorbeeld, gegrilde zeebaars. Je betaalt je vis altijd per gewicht. Het eten is hier trouwens goedkoper dan bij ons.” [www.restaurantesueste.com](http://www.restaurantesueste.com)

## SPORTEN

- De kust voor de Algarve is de ideale habitat voor zeilers, zowel beginners als gevorderden. Richard van der Veen en Ben Harmsen initiëren je graag in de beginselen van de zeilsport en organiseren diverse tochten met verschillende duur. “Ik kan iedereen leren zeilen”, aldus sympathieke watterrat Richard. [www.algarveocean.com](http://www.algarveocean.com)
- Sportievelingen zullen hun hart ophalen in de streek: je kunt er mountainbiken, surfen, duiken en varen. Golfen kan ook, de Algarve telt een hoge concentratie aan golfbanen. Voor een volledig overzicht surf je naar [www.algarve-golf.com](http://www.algarve-golf.com)



- Voor een *laid back* namiddag lanterfantent moet je bij **Club Nau** op het Praia Grande in Ferragudo zijn. In de heel gezellige strandbar annex restaurant wordt regelmatig livemuziek gespeeld en er hangt een heel relaxt sfeertje. Locals verbreederen met toeristen en expats onder het genot van een hapje en een drankje. De zonsondergang zorgt voor extra magie. [www.club-nau.com](http://www.club-nau.com)
- Op het mooie Praia dos Caneiros (dat je langs de kliffen te voet kunt bereiken vanuit Ferragudo) opende in 1976 het uitstekende **Rei das Praias**. De eigenaar heeft zijn eigen visie op toerisme en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je hier nooit meer weg wil (geen wonder dat de man een beetje verderop ook zijn eigen hotel liet bouwen). Het restaurant is zowel 's middags als 's avonds open. Eet er de *cataplana de marisco*, een stoofpotje met zeevruchten. Culinaire ervaring van topniveau gegarandeerd. [www.reidaspraias.com](http://www.reidaspraias.com)



Marisqueira Rui



Café Ingles



### SHOPPEN

- In Ferragudo baten ceramist-surfer Jerome en kunstenaars Angelica een originele galerij-winkel-exporuimte uit. Bij **Déjà Vu** koop je kunstzinnige spulletjes en snuister je rond in de leuke recyclage-afdeling. Ook niet te versmaden: antiek, kleren en schilderijen. Er hangt werk van diverse lokale en internationale kunstenaars die allemaal in Portugal wonen. Déjà Vu, Rua 25 de Abril, Ferragudo.
- Elke tweede zondag van de maand vindt in Ferragudo een grote **vlooi-enmarkt** plaats. Ontspannen sfeertje, soms grappige vondsten en overal lekkere geuren.

- In het Moorse stadje Silves ga je voor de beste zeevruchten naar **Marisqueira RUI** ([www.marisqueirarui.com](http://www.marisqueirarui.com)). Wie het even gehad heeft met vis, moet een keer gegrilde kip gaan eten bij **Churrasqueira Valdemar**, bij de overdekte markt. Ambiance gegarandeerd. Het kader stelt niet veel voor, het is er razend druk en de (uiterst vriendelijke) bediening gaat niet altijd even snel, maar... de kip 'piri piri' is om duimen en vingers bij af te likken. Net zoals overal in Portugal staan de borden omgekeerd op tafel voor je begint te eten. Er is geen menu, maar zodra je aanschuift, krijg je bij wijze van *appetizer* een bord worteltjes met citroen, koriander en olijfolie, olijven, brood met boter, sardinepasta en geitenkaas in afwachting van de rest. Simpel, maar lekker. Hier eet je voor heel weinig geld, tussen de locals en de toeristen.
- Een ontspannen drankje nuttig je in strandbar **Escondidinho** op het Praia Grande van Ferragudo. Het is leuk om op dit fijne strandje te kijken naar de bootjes en de zee. Je kunt er ook lekker eten.
- Op het **dorpsplein van Ferragudo** barst het van de gezellige terrasjes. Het plaatselijke Super Bock bier smaakt lekker bitter, precies zoals dat hoort voor pils.
- In Silves moet je langsgaan in het **Café Ingles**. "Hier heb ik al twee keer gezongen", zegt Lien, "en ik ben van plan dat binnenkort weer eens over te doen." 's Zomers strijk je hier neer op het terras voor een al dan niet uitgebreid hapje met bijpassend drankje. [www.cafeingles.com.pt](http://www.cafeingles.com.pt)



## CULTUUR

- In Portimão – dat als havenstad kan prat gaan op de grootste sardinevloot van Portugal – loont een bezoek aan het **Stadsmuseum** dat werd ondergebracht in een voormalige sardinefabriek zeker de moeite. Je leert er alles over het belang van de visindustrie voor deze streek. Niet te missen als je tijdens het hoogseizoen in de Algarve bent: het Sardinefestival in augustus. [www.cm-portimao.pt](http://www.cm-portimao.pt)
- Nog in Portimão kunnen autofanaten een kijkje gaan nemen in de **Autodromo de Portimão**. [www.autodromodoalgarve.com](http://www.autodromodoalgarve.com)
- Een must is **Silves**, de oude Moorse hoofdstad van de Algarve die ook wel het Bagdad van het westen werd genoemd. Je begint met de klim naar de indrukwekkende vesting die boven het centrum uittorent en vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over de omgeving. Na de herovering op de Moren veranderde de moskee in een kathedraal. Binnen liggen heel wat graftomben van kruisridders die hielpen om de stad te heroveren.



Silves



Caldas de Monchique



- Nog in het hinterland zijn de **Caldas de Monchique** een prima bestemming voor een dagje uit (met de scooter bijvoorbeeld, de rit op zich is al een hele belevenis). Dit is het oudste kuuroord van de Algarve: aan ouderwetse charme geen gebrek dus. Tussen de bergen van de **Serra de Monchique** liggen warme zwavelbronnen met baden en een sanatorium. Proef in deze streek een glas *medronho*, ook wel bekend als vuurwater. Wel een extra trui meenemen, want de temperatuur in de bergen ligt een flink aantal graden lager dan aan de kust.
- **Lagos** was een belangrijke haven van waaruit in de middeleeuwen de Portugese ontdekkingsreizigers vertrokken om het Afrikaanse continent te verkennen. Rond het oude centrum bevindt zich nog een vrijwel complete stadsmuur met aan het begin van de haven het **fort da Ponta da Bandeira**. Grote vissershaven en belangrijke jachthaven waar regelmatig regatta's georganiseerd worden.

**ALGARVE PRAKTISCH****ONE2SEVEN**

Lien Fournier &amp; Miguel Titeca

Rua Mouzinho de Albuquerque, nr. 12 in Ferragudo (Portugal).

Tel.: +351 916 542 351, e-mail: info@one2seven.be, www.one2seven.be

**PRIJZEN**

Vakantiehuisen: van € 99 tot € 109 per nacht (voor 2 personen, naargelang het seizoen); van € 125 tot € 201 (voor 4 personen); van € 160 tot € 264 (voor 6 personen). Kamers: van € 55 tot € 105.

**ERNAARTOE**

Ryanair vliegt drie keer per week vanuit Charleroi naar Faro, op een klein uurtje rijden van Ferragudo. [www.ryanair.com](http://www.ryanair.com)

**KLIMAAT**

De Algarve kan bogen op milde winters, warme zomers (het kan echt heet worden, hoewel de nabijheid van de zee de temperatuur iets naar beneden haalt) en een heel aangename herfst – volgens

ons het leukste seizoen om de streek te bezoeken, omdat het dan nog prachtig weer maar wel veel minder druk is. Ook de lente begint hier vroeger dan bij ons en is een prima periode voor een verblijf.

**TIJD**

Tijdens de wintertijd, dus tussen 1 uur van de laatste zondag in oktober en 1 uur van de laatste zondag in maart, geldt op het Portugese vasteland en op Madeira de Greenwich Mean Time (GMT)

Op de laatste zondag van maart om 1 uur gaat de zomertijd in (die op de laatste zondag van oktober om 1 uur eindigt). Dan geldt op het Portugese vasteland en op Madeira GMT +1.

**MEER WETEN?**

Portugese Dienst voor Toerisme:  
[www.visitportugal.com](http://www.visitportugal.com)

