

# Jong geweld aan de Algarve

**J**e wilt er even tussenuit met de kids, niet naar het einde van de wereld, maar toch met even-weg-van-dit-alles-garantie? Dan vormt de Algarve de perfecte bestemming. De Portugese zuidkust heet zeer toeristisch te zijn, maar buiten het hoogseizoen slaat dat nergens op. En sowieso kun je er het hele jaar

door eindeloos betoverende plekjes ontdekken boordevol heerlijk Portugese charmes. En neem zeker je kids mee, want ook zij zullen de Algarve ongetwijfeld weten te smaken. Wij stuurden twee jonge reporters op pad en noteerden hun enthousiaste verhalen.

TEKST KEVIN DE VOS  
FOTOGRAFIE JELENA EN LUCAS VAN WICHELEN

De bloedmooie kustlijn van de Algarve biedt uren wandelplezier voor groot en klein.

**T**ijdens de eerste dag regende het *keihard!* Kijk, zo beginnen meeslepende reisverhalen meestal niet. Maar wanneer Jelena (11) en Lucas Van Wichelen (14) voet op Portugese bodem zetten, lijkt het wel alsof alle hemelsluizen tegelijk opengaan. Een ongewone gebeurtenis aan de bloedmooie Algarve, die doorgaans op de nodige zonnesteen kan rekenen. Maar zo in het voorjaar tijdens de paasvakantie kan dat al eens tegenvallen. Nu ja, onze jonge reporters hebben het niet aan hun hart laten komen. Zij trokken samen met hun ouders vier dagen lang naar de Algarve om honderduit van het zalige vakantieleven te genieten, even weg van toetsen, huistaken of uitpuilende agenda's. Het was voor alle leden van dit reislustige gezin de allereerste keer dat ze naar het o zo charmante Portugal trokken. Vooraf hadden ze zich een beetje afgevraagd of de Algarve wel een bestemming zou zijn die ook jong pubergeweld tevreden kan houden. Maar al van bij de eerste kennismaking (ja, zelfs onder de regendruppels) bleek het antwoord volmondig 'ja' te zijn.

### Hup België!

Het snelle enthousiasme van Jelena en Lucas is onder meer te danken aan hun uitvalsbasis. Samen met hun ouders verbleven ze immers in het schitterende One2seven, een behaaglijk en comfortabel vakantiecomplex in Ferragudo, een charmant vissersstadje op een steenworp van de immense Atlantische Oceaan. One2seven is het levenswerk van Lien en Miguel, een Vlaams koppel dat de Lage Landen de rug toekeerde en zich permanent vestigde onder de weldadige Portugese zon. Laat je vooral niet afschrikken door het woord 'vakantiecomplex', want het project van

Lien en Miguel heeft niets te maken met de gevreesde Zuid-Europese toeristenfabrieken. Omdat One2seven slechts vier vakantiehuizen voor twee tot zes personen telt, voelt alles er bijzonder intimistisch en kleinschalig aan. En natuurlijk word je er ook op een persoonlijke en hartelijke manier ontvangen. Al van bij de eerste kennismaking voelden Lucas en Jelena er zich helemaal thuis. "Het was nog helemaal nieuw en dat zag je overal. Ons vakantiehuis was echt zéér ruim, zalig gewoon." Lucas zag nog meer redenen om tevreden te zijn. "In het zwembad kon je echt heerlijke momenten beleven. Jaaa, zelfs als het regende, nam ik een duik in het water. Het was buiten toch warm genoeg. Ik heb dan heel wat bekijks van de andere gasten gehad maar daar trok ik me niets van aan." Ook de fitnesszaal kon op de nodige aandacht rekenen van onze jonge reizigers. "Die was toch wel een beetje speciaal", zegt Lucas. "Die zaal bevond zich immers meteen onder het zwembad. En dankzij een strategisch geplaatst venster kreeg je een inkijk in het zwembad, waardoor je de gasten vanuit de fitnesszaal kon zien voorbijzwemmen. Heel leuk en heel origineel."



In de haven van Ferragudo zorgen de vissers voor dagelijks spektakel én voor kakelverse gerechten in de restaurants.



Het door Belgen gerunde One2seven biedt mooie en comfortabele vakantiewoningen. En een zalig zwembad!

### Verse vis

Hoewel Jelena en Lucas de faciliteiten van One2seven fantastisch vonden, namen ze toch ook de nodige tijd om samen met hun ouders de regio te verkennen. Jelena: "Ferraguda is een leuk vissersstadje. Je kunt er gezellig in rondwandelen en genieten van die typische kleurrijke vissershuisjes. Samen met mijn mama en papa hebben we er een favoriet restaurant gevonden: Sueste. Het eten smaakte er altijd heel lekker, en de ober was een speciaal geval. Enthousiast dat die altijd was... En vriendelijk!" Broer Lucas genoot er dan weer van een dagelijks spektakel: "Het was bijzonder boeiend om te zien hoe in zo'n restaurant als Sueste de vis op je bord komt. Vlak bij het restaurant bevonden zich immers de vissers die er hun koopwaar verzamelden. Pakweg een uur nadat ze een vis uit het water hadden gehaald, kon die in de nabije restaurants lekker klaargemaakt op je bord liggen. En zonder graten!" Ferraguda weet elke bezoeker niet alleen te verleiden met zijn warmbloedige Portugese charmes, maar ook met zijn strategische ligging: aan de monding van de Ribeira de Arade, een mooie rivier die zich vanuit het noorden een weg naar open zee slingert. Meteen aan de overkant van de rivier ligt Portimão, een grote stad die volgens onze jonge reporters niet zo heel veel te bieden heeft, maar: "Je krijgt er wel sublieme zeezichten, en van daaruit krijg je een mooi panorama over Ferraguda. Het is ook heel leuk om er vanuit Ferraguda naartoe te varen. Je moet daarvoor de taxiboot nemen. Je belt die zo'n drie kwartier op voorhand, waarna hij je oppikt en je vlot aan de overkant van de rivier dropt.



Echt een aanrader." Ook voor wandelaars is de Algarve volgens Lucas een waar paradijs. "Vanuit ons vakantiehuis kun je inderdaad schitterende wandelingen maken. De kust ligt er bezaaid met grote rotsen, wat altijd leuke momenten oplevert. Je kunt er ook geweldig 'golfje tik' spelen. Je moet dan zo dicht mogelijk bij de zee geraken zonder dat je voeten nat worden. Maar natuurlijk is het onvermijdelijk dat je toch met natte voeten eindigt. Nu ja, ik kan heel snel lopen, hoor."

### Familie Klepkens

De verscheidenheid van de Algarve is immens. Niet alleen begeleidt de zinderende Atlantische Oceaan je vanuit zowat elk uitkijkpunt, ook landinwaarts valt er heel wat te beleven. Neem nu Silves, een gracieus stadje verderop de Ribeira de Arade. Voor Jelena zeker een toffe uitstap: "Je moet er zonder enige twijfel met de boot naartoe, dat is de meest charmante manier. Je vertoeft zo'n twee uur op die boot en ondertussen zie je de prachtige landschappen traag voorbijglijden. En natuurlijk kun je er kennismaken met je medepassagiers. Op onze boot was er onder meer een Engelse familie. Dat was lachen, hoor! Want euhm, ze maakten nogal veel lawaai, en door het minste waren ze overdonderd of reageerden ze erg uitgelaten. Een meeuw die overvloedig was al genoeg om een zeer enthousiaste reactie uit te lokken. Of flamingo's! Dat hadden ze duidelijk nog nooit gezien. Door hun voortdurende gekwetters noemden wij ze de 'familie Klepkens'. Alleen al door hen hebben we een onvergetelijke uitstap beleefd."

### Afscheid van de Algarve

Het mag duidelijk zijn: onze jonge reporters zijn als een blok voor de Algarve gevallen. Het afscheid mag je dan ook als 'pijnlijk' catalogeren. Zeker Lucas was onder de indruk. "Ik wou helemaal niet weg, zo jammer vond ik het dat we na vier dagen Portugal al moesten verlaten. De ochtend waarop we moesten vertrekken, is trouwens grappig verlopen. Sowieso moesten we al om vijf uur opstaan om onze vroege vlucht te halen, maar omdat mijn gsm nog op Belgische tijd stond (in Portugal is het één uur vroeger dan in België, red.), is mijn alarm al om vier uur afgegaan. Maar dat hebben we iets te laat gemerkt, waardoor Jelena en ik dan maar met onze kleren aan opnieuw in bed zijn gedoken." Jelena: "Ja, en toen ik dan opnieuw lekker in slaap was, moesten we er alweer uit. Nu ja, mama heeft toen al helemaal geen oog dichtgedaan. Zij vreesde dat ze haar wekker niet zou horen, vandaar."

Een slapeloze nacht, een verkeerd afgesteld wekker, een hart vol spijt, ... Allemaal dingen die erop wijzen dat het afscheid van de Algarve moeizaam verliep. Een reden te meer om snel terug te keren. 🤔



Met de taxiboot raak je makkelijk van het grotere Portimão naar Ferragudo.

## ALGARVE PRAKTISCH

### SITUERING

De Algarve is de naam voor de meest zuidelijke regio van Portugal. De regio strekt zich uit over een smalle strook van west naar oost langs de Atlantische Oceaan. Samen met hoofdstad Lissabon vormt het de meest toeristische regio van het land, maar door de dramatische landschappen heb je haast nergens het gevoel in 'plat' toeristisch gebied te vertoeven.

### KLIMAAT

Dit is niet de Middellandse Zee, dus is het zee- en strandwater doorgaans wat kouder. De zomers zijn er erg warm en droog, de winters kunnen fris en nat zijn. Beste periodes: het late voorjaar en vroege najaar, wanneer de temperaturen milder en de bezoekers minder talrijk zijn.

### ERHEEN

Vanuit België vliegen Brussels Airlines, Ryanair, Jetairfly en Thomas Cook Airlines naar Faro, dé aanvlieghaven voor je reis naar de Algarve.

### MEER INFO

Het in de reportage besproken logeeradres One2seven biedt kwaliteit tegen zeer competitieve prijzen. Kies voor een vakantiehuis van twee tot zes personen of voor een van de twee kamers voor maximaal twee personen. Alle info over het aanbod en de tarieven vind je op [www.one2seven.org](http://www.one2seven.org).

Toeristische info over de Algarve vind je op de officiële website [www.visitalgarve.pt](http://www.visitalgarve.pt).